



Klaprozen voor vrede



De vrijwilligersorganisatie 'Klaprozen voor Vrede' maakt klaprozen in keramiek. Een belangrijk onderdeel van hun engagement bestaat er eveneens uit het publiek te sensibiliseren over de problematiek van oorlog, geweld en vermindering.

De kleine klaprozen worden verkocht t.v.v. de Palestijnse Circusschool voor 15 euro. Verkooppunten vind je op www.klaprozen.be.



Mius



Mius is een circusmuis die het hoofdpersonage vormt in twee kinderboeken: 'Mius op stelten' en 'Mius met toeters en bellen'. 'Mius' wordt u aangeboden als ingebonden boek op A4grootte met harde kaft +CD voor de prijs van 25 euro.

Het boek bestellen kan via contact@friendsofpalcircus.be of via de betere boekhandel. De opbrengst gaat integraal naar de circusschool in Palestina.



Steun financieel

Met uw steun helpt u de dromen van de Palestijnse jeugd en de ambities van de circusschool waar te maken! De Palestijnse Circusschool is voor haar werking namelijk volledig afhankelijk van giften. Structurele steun van de Palestijnse overheid is er niet.

Steunen kan via onderstaand rekeningnummer:

Friends of the Palestinian Circus School
BE44890614176345
BIC : VDSPBE91



Contact



Présence et Action Culturelles
Tav De Vrienden van de Palestijnse
Circusschool
Lambert Crickxstraat 5
1070 Anderlecht
België

contact@friendsofpalcircus.be
www.friendsofpalcircus.be
Facebook: [friendsofthepalestiniancircusschool](https://www.facebook.com/friendsofthepalestiniancircusschool)



v.u.: Koen Van Den Broeck
Frans Van Haelenstraat 63
2880 Bornem

Als 'Vrienden van de Palestijnse Circusschool', opgericht in 2013, willen we een ambassadeur zijn van de Palestijnse Circusschool in België en tegelijkertijd ons financiële steentje bijdragen aan de werking in Palestina. Dit doen we aan de hand van verschillende projecten, activiteiten en samenwerkingsverbanden. Al sinds de oprichting van de school in 2006, konden zij rekenen op de steun van Belgische vrienden en kennissen en ontstonden er allerlei losse initiatieven om geld in te zamelen voor de Circusschool. Met de vzw 'Vrienden van de Palestijnse Circusschool' bundelen we die losse initiatieven en geven we de mogelijkheid om de school op een transparante manier te ondersteunen.



friends of the
Palestinian Circus School

Vrienden van de
Palestijnse
Circusschool vzw

Palestijnse Circusschool

Palestina kennen we van het geweld, de muur, de checkpoints. Weinigen van ons kunnen zich voorstellen wat het betekent om in een dergelijke wereld te leven en op te groeien als kind of als jongere. Het boezemt velen angst in. Waar echter weinig over verteld wordt, is de levenslust en gastvrijheid van het Palestijnse volk, de schoonheid van zijn culturele erfgoed of de vele jonge hedendaagse kunstenaars. Gewone mensen zoals wij allemaal die blijven dromen dat op een dag die muur verdwijnt, er een einde komt aan de bezetting en ze kunnen leven in vrijheid en waardigheid.

De Palestinian Circus School geeft mee vorm aan die droom van een vrij en waardig Palestina; en aan een Palestijnse circuswereld. Als dat geen droom is. De circuslessen zijn gestoeld op de waarden uit de circuspedagogie zoals vertrouwen, diversiteit, creativiteit en participatie. Ze versterken vooral de veerkracht van de Palestijnse jongeren, waardoor zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan hun eigen samenleving. Het circus zorgt niet enkel voor opleiding, maar maakt ook voorstellingen waarmee ze door het land en de wereld trekt. Zo zaait ze hoop in de harten van de Palestijnen, promoot ze de vrijheid van meningsuiting, brengt ze het verhaal van Palestina naar de buitenwereld en toont ze lokaal en internationaal dat in een verdrukt Palestina creativiteit een belangrijke plaats heeft.

De school werd in 2006 opgericht door Shadi Zmorrod en Jessika Devlieghe. Vandaag volgen zo'n 330 jongeren van 7 tot 25 jaar oud les op verschillende locaties op de Westelijke Jordaanoever en vormde zich een hecht en professioneel team van lesgevers en begeleiders. De school is een onafhankelijk, non-profit en zelfbedruipend privé-initiatief. Ze werd erkend door de Palestijnse Autoriteit in 2007. Financiële middelen komen uit projectsubsidies en bijdragen van sympathisanten.

Doe mee!

Word vrijwilliger

Aansluiten bij de vzw Vrienden van de Palestijnse Circusschool kan en mag altijd. Wil je onze werking versterken? Zelf een actie op poten zetten? Je creativiteit, zin voor initiatief, enthousiasme... zijn meer dan welkom. Aarzel niet om ons te contacteren!

Sponsor een student

Circuslessen organiseren kost geld. Lang niet alle studenten beschikken echter over de nodige middelen om dit te betalen. Helpt u mee om deze kosten te dekken zodat kinderen naar de circusschool kunnen komen? Voor 215 euro kan u een student een jaar lang circusles laten volgen. Voor 125 euro gaat een student een halfjaar naar de circusschool.

